

Beste mensen, beste Ronald,

We verheugen ons je vandaag te kunnen vieren. Inderdaad morgen, 12 juni, is het 40 jaar geleden van uw priesterwijding. 40 jaar: om in moderne termen te blijven: je zit in quarantaine. Deze keer niet door een smerige virus, maar toch zou ik durven zeggen door een virus die je van jongs af aan heeft ingelijfd. Deze virus brengt u ertoe al meer dan 40 jaar de mensen te begeisteren. En ik zal het niet enkel op niveau van geloof houden maar in quasi alles wat je doet. Zowel als priester, als pastoor, als deken, als kok, als gids als entertainer.

40 jaar priester: als we daar de betekenis van gaan opzoeken begrijpen we het direct. Het komt van het Griekse *presbyter*, en betekent letterlijk "oudere". Het priesterschap is een roeping en een levenskeuze, maar geen functie. Als priester functioneert je dus wel maar zonder doel !!

Daarom stappen we verder naar de definitie van pastoor: Dit is wel een functie. In de definitie staat dat dit de verantwoordelijke is van één parochie. Gezien jij het steeds groots wilt zien ben je vandaag de herder van, denk ik, 26 of meer parochies. Niet te doen !

Laten we dan even naar de betekenis van "deken" gaan:

- een (vaak dik) doek, met de functie om iemand te bedekken en daarmee warm te houden tijdens de slaap. Dit past volledig met jouw. Je enthousiasme, humor, gedrevenheid houden de mensen warm. In de definitie wordt melding gemaakt "tijdens de slaap", maar ik vermoed dat dit iets is voor een deken waarvan de homilie niet zo spetterend en doortastend zijn als de jouwe.

Als we naar de definitie van kok gaan zoeken:

Kok is iemand die voedsel bereidt tot een maaltijd. Elke week doet je dit in de keuken van de 2 Jossen. Maar bij elke viering doet je dit ook door woorden samen te voegen en neer te schrijven om een zingeving te geven aan teksten en/of gebeurtenissen. We weten allen dat je dit dikwijls op het laatste nippertje moet doen door een gebrek aan tijd. Maar, zoals in de keuken, laat je het niet aanbranden, en is het steeds goed verteerbaar. In de keuken voegt je soms wat zout en peper. Ook in je homilie durft je soms ongezoeten uw mening zeggen of een gepeperde opmerking maken op bepaalde gebeurtenissen.

Laten we nu naar een ander bezigheid kijken: definitie van gids:

Iemand die de weg wijst, iemand die voor zijn beroep of uit liefhebberij toeristen, bezoekers of reizigers de weg wijst en informatie over bezienswaardigheden geeft.

- ⇒ Hier ook ben je een gids voor het dagelijks leven van vele mensen. Je geeft ons de nodige informatie en uitleg over onze samenleving. Regelmatig verwijst je naar schilderijen of bepaalde schrijvers om ons attent te maken op zeer specifieke en soms gevoelige punten. Je aarzelt nooit om dit dan nog in een humoristisch kleedje te verwerken om het ons nog dieper te laten binnenkomen.

Beste Ronald, uiteindelijk moeten we vaststellen dat we ons echt gelukkig mogen prijzen dat al die eigenschappen en/of functies bij u zo diep ingeworteld zijn. Al 40 jaar priester, maar al 71 jaar een echte mens met een zeer specifieke virus. Wat zou het dagelijks leven er beter uitzien indien jouw virus even besmettelijk was als die C-virus.

Bij elke grote gebeurtenis, feest of jubileum is het traditie om de gevierde een gepast cadeau te geven. Uiteindelijk hebben we tamelijk vlug een consensus gevonden om te beslissen wat.

En dit zou ik met het volgende willen illustreren: *hier laat ik de klok zien*

Dit moet het geschenk symboliseren.

Neen dit wil niet zeggen dat je soms contrair bent. Ook niet dat ge tegendraads zijt. We willen de tijd ook niet achteruit laten draaien.

De vele mensen die je van dichtbij kennen zijn om jouw bezorgd. De definities die we juist vermeld hebben, tonen duidelijk aan dat je heel veel hooi op je vork neemt. Deze mensen zouden nu graag hebben dat je tijd voor jezelf zou willen maken. Hiervoor is maar één oplossing en dat is tijd kopen. We hebben een speciale rekening geopend waarop iedereen die het wenste een bedrag kon storten.

Op het einde van volgende week zullen we die speciale rekening afsluiten en deze aan u bezorgen. (nu symbolisch met dit envelop met de melding van de schenkers en de mededeling bij storting).

De bedoeling is dat je daarmee tijd voor uzelf zou kopen. Dit kan op velerlei wijze: we weten dat je graag reist: koop eens een ticket naar een bestemming van uw dromen en geniet daar volwaardig van. Vraag eventueel aan een extern iemand om een taak te volbrengen, vergoed deze persoon, en maak hierdoor tijd vrij voor uzelf. Jij bent het best geplaatst om zelf te beslissen hoe jij jouw tijd beter kunt spenderen en zodoende voor uzelf tijd vrij te maken. Hopelijk zal het gestort bedrag u daarin helpen en die beslissing vergemakkelijken.

Laatste goede raad in verband met deze klok: als je kunt hangt die achter uw bureau. Koop een kleine spiegel die je voor uw bureau hangt en dan bereikt je twee positieve doelen:

1. Als je in de spiegel kijkt zie je de persoon die verantwoordelijk is voor je toekomst
2. Als je de klok in de spiegel bekijkt heb je de juiste tijd en kunt je geen afspraken meer missen

Mag ik nu aan allen een uitzonderlijk daverend applaus vragen voor onze jubilaris Ronald.

*Jean-Marie Huybrechs, voorzitter van het feestcomité en de Kerkraad*