



Van oud naar nieuw

Omdat het zondag 31 december is en koud en nat, is er behalve hardhorige negentigjarige Archiel tien minuten voor aanvang geen kip in de kapel. "Flauw bezen ... en ik heb zelfs mijn lang onderbroek nog niet aan!", roept hij op de kouwelijke afwezigen foeterend. Hij wenst mij alvast een gelukkig nieuwjaar, terwijl ik bedenk wat ik zo dadelijk de kleine kudde zal wensen mocht ze toch komen opdagen. Gezien hun leeftijd vermoed ik niet dat ze nog veel voornemens maken voor het nieuwe jaar, zoals verstokte rokers of onsportievelingen wel eens doen. Suggesties lees ik alvast bij de Amerikaanse journaliste Erma Bombeck. "Ik ga het komende jaar niet naar een dokter bij wie de planten in de wachtkamer verwelkt zijn, ik ga mijn auto niet uitlenen aan kinderen die ik zelf verwekt heb en ik ga mijn huis opruimen zodra datzelfde zootje opgegroeid is", schrijft ze. Mensen met voornemens om in het nieuwe jaar niet de fouten te maken van het afgelopen jaar, zullen over twaalf maanden met hoge graad van zekerheid vaststellen dat er weerom niks van in huis kwam. En dat is ten langen leste ontmoedigend. En daarom hier mijn wens. In plaats van krampachtig te gaan zitten bedenken wat je allemaal zal doen, stel je gewoon open voor wat God in 2024 in jouw leven gaat doen. Want het zit in zijn natuur om goeie dingen in jou te beginnen. Het recept daarvoor kregen we een paar weken terug met kerst. De herders waren niet op zoek naar goed nieuws, ze volgden geen ster zoals de intellectuele Wijzen, ze deden hun job: op schapen letten 's nachts. En toen kwam die engel met Jezus' geboortekaartje. Zij veroorzaakten het goede nieuws niet, God deed dat. Zij vonden het evangelie niet, het evangelie vond hen. Ook voor jou is God van plan om in 2024 deuren te openen, ga er gewoon door. Misschien ben je al heel lang gekwetst en geeft Hij jou de kracht om je hart te verweken en anderen te vergeven. Misschien kamp je al heel lang met een verslaving, een depressie of een relatiebreuk en maakt Hij het jou mogelijk om jouw probleem van een andere kant te bekijken en op te lossen. Misschien leef je al heel lang leeg en zonder zin en geeft God jou de kans om een vluchteling te helpen huisvesten of een anderstalig kind te helpen lezen. En nog een aparte wens voor de kerk na haar verschrikkelijk 2023. Dat circusdirecteur Phineas Taylor Barnum gelijk mag krijgen toen hij omstreeks 1880 zei "There is no such thing as bad publicity" waarmee hij bedoelde dat reclame voor iets wat helemaal geen reclame verdient, ten langen leste goed uitdraait.