

Dankwoord

Mijn laatste gedachte is dankbaarheid, wellicht de moeder van alle deugden. Ik wil alle mensen danken die deze viering mogelijk hebben gemaakt: het gelegenheidskoor met de pianist en organist die weken hebben geoefend, de voorgangers, mijn trouwe acolieten, de lector en de vrienden die in deze viering woorden spraken, de fotografe, de mensen die voor de zomerse bloemen zorgden, de pastoraal werkers, de mensen die achter de schermen deze kerk klaar hebben gezet, de twee kerkraden van de Wegel en OLV Geboorte, de PKG leden van beide parochies, de school die haar speelplaats ter beschikking stelde om te parkeren. U zou het mij vanwege de hitte bijzonder kwalijk nemen als ik van al deze mensen de namen noemde en ik zou het mezelf nooit vergeven als ik daarbij een naam vergat. En ik wil ook u allen hier aanwezig heel oprecht en heel diep danken dat u voor deze gelegenheid hierheen bent gekomen. Er zijn mensen die hun dankbaarheid uitsluitend bewijzen door naar uw begrafenis te komen. U niet dus. De mensen van beide parochies dank ik en ik ben dankbaar dat ik vele gezichten zie van mensen die voor mij heel veel betekenen en ik hopelijk voor hen. Maar minstens even dankbaar voor de gezichten die ik zie van mensen die ik heb teleurgesteld en hier ook zijn. En ik dank bovenal de kinderen die zoveel geduld opbrachten om deze lange viering door te maken. Blijkbaar is er zo dadelijk na deze dienst een receptie. Maar zelf heb ik daar geen uitnodiging voor gekregen. Ik zal mij dus beperken om u de weg daarnaartoe te wijzen en hoop dat u zich daar amuseert. Maar ik wil alvast ook het feestcomité dat voor die geweldige happening of moet ik zeggen hapjes-ning heeft gezorgd bedanken en alle mensen die u daar opwachten met lekkers en mooie muziek. Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om te vieren. Geniet ervan.